

Jubileum 2020

**BC Bronsbeek
75 jaar
plezier in Bridge!**



Redactie feestgids

Redactie & Lay-Out: Henk Sangen
Tekst: Toon Oude Wolbers
Fotografie: Jo Frehen
Advertenties: Jeanne Potgieter
Editor: Anita Mevissen

Oplage 250 exemplaren

Speellocatie



Brikke Oave
Lindeplein 7-8
6444 AT BRUNSSUM
045-5256868

Speeldagen

- Dinsdagmiddag (Aanvang: 13:30)
- Donderdagavond (Aanvang: 19:30)

Bridgecursussen

- Woensdagmiddag

Informatie en inschrijving via Fred Ermers (06-36147312)

Verenigingsgegevens

Datum oprichting: 07-10-1945
Datum toetreding NBB: 01-01-1946

Website www.nbbclubsites.nl/club/11008

Leden

Aantal leden: 182

Oudste lid: M.H.G.J. Leers-Ploumen
14-06-1925

Jongste lid: J.M.E. Heutz-Loeff
08-09-1964

Gemiddelde leeftijd: 73,9
Verhouding man/vrouw: 45/55
Gemiddeld aantal MP: 3.815
Gemiddelde rating: 620

Contact gegevens

Correspondentie: BC Bronsbeek
Houtwal 9
6443 AW BRUNSSUM

Secretariaat:
Dick Trum 06-41088478

Bestuur

Toon Oude Wolbers	Voorzitter
Dick Trum	Secretaris
Wim Satijn	Penningmeester
Hans Godderij	Bestuurslid
Nel Hoog Antink	Ledenadministratie

Technische Commissie

Toon Pierik	Voorzitter
Frans Ausems	Wedstrijdleider
Hub Duisings	lid
Fred Ermers	lid

Voorwoord van de Voorzitter

Graag, heel erg graag, had ik u hier gemeld, dat alle ellende weer voorbij is. Dat corona tot het verleden behoort en we weer vooruit kunnen kijken en plannen. Want, dat is raar: vooruitplannen dat gaat niet meer, zó vreemd...zó ergerlijk ook.



Terugkijken wel... tot in den treure. Nostalgie – tv. Herhalingen, herhalingen. Een hele zomer televisie met alleen maar herhalingen.

En nu komen wij ook nog met een terugblik op 75 jaar BC Bronsbeek.

Maar waar de televisiewereld zich zou moeten schamen voor zo'n gebrek aan creativiteit, hebben wij de beste reden die je maar bedenken kunt: een jubileum waar we trots op mogen zijn.

Natuurlijk heeft Corona roet in het eten gegooid. We weten nog steeds niet wanneer het eindelijk zo ver is, dat we met allen kunnen klinken op deze prachtige mijlpaal.

We behelpen ons intussen met onze clubavond en -middag op internet én met live bridgen in een kleine groep en in zeer beperkende omstandigheden.

Maar we weten intussen, met een glimlach om de mond, dat hier een eind aan komt en we eens weer met z'n allen zullen zitten in de grote zaal, de tafels rijk versierd met lekkernijen, die het nimmer aflatende activiteiten-comité voor ons heeft bereid, de 13 kaarten losjes in de ene hand en in de andere hand dat ene allerkleinste maar tegelijkertijd allermooiste biedkaartje: 7 Sans Atout.... Dromen mag toch, is het niet?

Onderwijl bieden we u een terugblik op 75 jaar bridgeclub. De start, de groei en waar we nu staan. En interviews met enkele van onze leden, want de leden maken de vereniging. Dat is al 75 jaar een waarheid als een koe.

Veel plezier ermee.



Gemeente Brunssum feliciteert!



Graag wil ik bestuur en leden van Bridgeclub Bronsbeek van harte feliciteren met het 75-jarig bestaan!

Uw vereniging viert dit jubileumjaar onder bijzondere omstandigheden. Door de coronacrisis zijn de leden, vanwege hun leeftijden extra kwetsbaar, sinds maart van dit jaar niet meer met z'n allen bij elkaar gekomen.

Er is wel gezocht naar (re)creatieve oplossingen. Zoals in kleinere groepen bij elkaar komen (met 1,5 meter afstand). Of er wordt via internet gespeeld, veilig vanuit de eigen huiskamer. Dat is eigenlijk heel symbolisch, in dit jubileumjaar, want 75 jaar geleden begon uw club ook op deze manier: bridge spelen in de eigen huiskamer!

Terugkijken op de eigen geschiedenis, dat past natuurlijk in een jubileumjaar. En dan zien we eigenlijk een hele hoopvolle boodschap voor dit coronajaar: Bridgeclub Bronsbeek heeft zich altijd weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. En is daar altijd beter en sterker uit voortgekomen.

Uw bridgeclub - ik zei het al - begon ooit in de huiskamers. Toen werd eerst het 'beambtencasino' van Treebeek en vervolgens het Schuttershüske de vaste stek. Daarna volgde een clublocatie waaraan velen van u ongetwijfeld nog warme herinneringen hebben: het Casino in Treebeek. In 2014 volgde de verhuizing naar de oude Brikke Oave en een paar jaar later naar de nieuwe Brikke Oave. En dat, zoals u weet, wordt ook wel de 'huiskamer' van Brunssum genoemd. Zo is de cirkel, na 75 jaar, eigenlijk weer helemaal rond.

Wat ik hiermee wil zeggen, is dit: uw vereniging heeft veel meegemaakt. Heeft veel veranderingen doorstaan en overleefd. En is anno 2020 nog steeds springlevend. Groter zelfs dan ooit eerder in uw bestaan, met ook nog eens een fijne clubsfeer en prima speelaccommodaties.

Ik heb er daarom het volste vertrouwen in dat uw vereniging ook deze coronacrisis overleeft. En er sterker uit komt. Want zijn het juist niet de beperkingen die ons bewust maken van de echt belangrijke zaken in het leven? Zoals de grote betekenis van samen onder de paraplu van een vereniging bijeen mogen komen... Voor de sport, maar vooral ook voor elkaar.

Brunssum, 23 september 2020

Wilma van der Rijt,
Burgemeester

BC BRONSBEEK 1945-2020

Het is met de geschiedenis van bridgeclub Bronsbeek net als met de oorsprong van het bridgen zelf. Echt betrouwbare informatie over waar het spel vandaan komt is er niet. Er liggen Amerikaanse, Engelse, Franse, Russische en zelfs Turkse claims op de oorsprong van het spel. Het zou begin 1800 voor het eerst gespeeld zijn. Het zag er toen anders uit en regels waren er eigenlijk niet.



De grondlegger van het moderne Bridge is Harold S. Vanderbilt. Tijdens een cruise ontwikkelde deze Amerikaanse miljonaire de regels en puntentelling zoals we die nu kennen. Als je het spel wilt beheersen, zul je moeten beschikken over: "het geheugen van een olifant, het lef van een leeuw, de vasthoudendheid van een pitbull en de moordlust van een wolf".

Daarna is Ely Culbertson, zoon van een mijnbouwkundig ingenieur (dat kan geen toeval zijn), de beeldbepalende figuur van bridge. Een zestal mijnopzichters uit Treebeek, één van hen heette Jan van Hussem, de namen van de anderen zijn niet meer te traceren, pikten zijn systeem uit een boekje op en begonnen met elkaar te bridgen, meestal bij een van hen thuis en soms in het Beambtcasino in Treebeek en legden daarmee de kiem voor onze club.



Dit bridge-vrienden groepje organiseerde eind 1944 een bridgedrive ten bate van onze militairen in Nederlands Indië. Dat werd een groot succes en per 7 oktober 1945 werd Bridgeclub Treebeek opgericht. Ze zochten per 1 januari daaropvolgend aansluiting bij de Nederlandse Bridgebond en behoorden tot de mede- oprichters van het district Zuid-Limburg.

(Beambtcasino Treebeek).

Archiveren is ongeveer de slechtste eigenschap van onze bridgeclub. Het enige dat consequent is bijgehouden is het rijtje van voorzitters dat de club kende:

1944 -1947 Crousen
1947 -1950 De Kick
1950 -1970 Verwielen
1970 -1987 In 't Veld
1987 -1996 Daemen

1996 - 2003 Wiertz
2003 - 2007 Oude Wolbers
2007 - 2010 Frohn
2010 - 2013 Pierik
2014 - 2020 Oude Wolbers



Speellocaties

We begonnen, zoals gezegd, in de huiskamer en daarna geruime tijd in het beambtencasino van Treebeek. Daarna is het "Schuttershuuske" een paar jaar ons clublokaal.

Rond 1971 verandert de clubnaam van BC Treebeek in BC Bronsbeek. De langste tijd hebben we in het Casino aan het Treebeekplein gespeeld. Heel wat van onze leden hebben die tijd nog meegemaakt.



De eerste jaren in het bovenzaaltje, de tijd van voorzitter Daemen en wedstrijdlerider Wamper. De tijd van de beambten uit de Mijn als Fokkinga en Smeresnic,. De tijd, dat de einddrive van het district daar werd gehouden, met beneden bridgers, boven bridgers, een vugraph op de kegelbaan en alles er op en eraan

.De tijd van ballotage en de tijd van de eerste Wild- en wijndrive (1980), waarvoor de heer Jacobs op zaterdagochtend met de Schinveldse jagersvereniging de prijzen bij elkaar schoot, die 's anderdaags druipend van het bloed aan de kapstok hingen.

Daarna komt de club letterlijk en figuurlijk naar beneden, gaat spelen in de benedenzaal (eetzaal), dichtbij waar alle kieners verblijven, wat voor die tijd een hele stap was.

Maar elk nadeel heb z'n voordeel: de zaal is een stuk groter en dus is er ruimte voor ledengroei, wat door de vele nieuwe bridgers, die bij de AVRO op tv hebben leren bridgen, met enthousiasme wordt ontvangen.

In 2014 verhuist de club naar de (oude) Brikke Oave en na 1,5 jaar naar de nieuwe Brikke Oave, dat zich graag de huiskamer van Brunssum noemt en zo zijn we weer terug bij af!



Speelniveau

Onze club heeft vanaf 1946 altijd meegedaan aan de districtscompetities. We reikten, bij het viertallen, regelmatig tot het niveau van Hoofdklasse, maar nooit hoger. Ook voor de leden die aan de parenwedstrijden deelnamen, is dit altijd het hoogst haalbare gebleken. Niet dat we er ooit onder hebben geleden, want speelplezier staat al sinds 1945 bij onze club voorop. Was het niet onze eerste voorzitter die de memorabele woorden sprak: "Om te winnen kom ik hier, maar meer nog om het speelplezier".

Toernooien

Bronsbek is bij uitstek een club, die naast de interne en externe competities graag open toernooien organiseert. Het bekendste is de al eerder genoemde Wild- en wijn-drive. Elk jaar tussen Sinterklaas en Kerst doen daar ca. 120 bridge-liefhebbers aan mee. Eveneens heeft de club in Brunssum jaren achtereen een kroegendrive en de "Nacht van Bronsbek" -bridgen van 8 tot 8- georganiseerd. De laatste versie hiervan - "de Koningsnacht"- vond in 2017 plaats

Ilse Heimplaetzer (toen 82) en het langst lid van de vereniging, speelt met Lenie Janssen als partner (op dat moment 87 jaar en dus ook de jongste niet meer) de Koningsnacht mee.

"Geen centje pijn " en "Zullen we nog een rondje extra spelen?", roepen de dames na afloop.



Ontwikkeling ledenbestand

We zien van het begin van de club tot aan 1997 een rustige gestage groei. In 1997 splitste zich een niet-rokers groepje af, dat een eigen vereniging startte (No-Smoking). Dit ledenverlies werd al snel gecompenseerd in de jaren daarna en bij het 60-jarig bestaan konden we het 100^e lid verwelkomen.



Denken en Doen!

Tussen 2005-2010 had de vereniging te maken met een “dipje”. Het aantal leden liep flink terug tot ca. 50. In samenwerking met de Gemeente Brunssum en de Nederlandse Bridgebond trokken we het project “Denken & Doen” van de grond. Met Fred Ermers als docent. Toon Pierik (toen voorzitter) met zijn goede contacten bij de Gemeente, Freek Posthuma op de juiste afdeling om te pushen en vele andere leden die van harte de lessen ondersteunden en oefenmiddagen organiseerden, werd dit een daverend succes.



Met name de brede steun onder de leden was opvallend en hartverwarmend.

Hub Duisings, Rikie Huisman, Toon Oude Wolbers, Joke en Toon Pierik, Hennyk Kirpenstein en Ger Roeleven. Zij staken er vele uren in. In eerste instantie leverde het de club 45 nieuwe leden op.” In de slipstream” (succes trekt mensen aan) werden nog eens 25 mensen lid van de club.

Bridge cursussen

Na twee jaar was de cursus afgelopen, maar Fred wilde graag doorgaan met vervolgcursussen. De Gemeente was bereid daaraan haar medewerking te verlenen. En zo gingen de meeste cursisten ook de jaren daarna gewoon door met aanvullende cursussen. In de jaren daarna begon Fred telkens weer een nieuwe beginnerscursus. Nieuw bloed komend van deze cursussen in combinatie met de prachtige nieuwe en ruime accommodatie en de prima clubsfeer gaven het ledenbestand een flinke “boost”.

De laatste 5 jaar groeide de club met nog eens 60 extra leden naar ca. 170 in totaal. Vanwege de coronacrisis begonnen we al snel met online bridgen, waardoor zich nog eens ca.10 tijdelijke leden hebben aangemeld en we inmiddels de 180 hebben overschreden.



Bridge-uitstapjes

Bronsbeek is een club met sfeer. Sfeer is hier belangrijker dan het mes op tafel. Hoewel dat bij het groeien van de vereniging weleens onder druk dreigt te komen staan, is dit de belangrijkste pijler, waarop de vereniging gedijt. Speelgelegenheden zijn er genoeg in Zuid-Limburg, echte clubs maar weinig. Bronsbeek is er zeker eentje van. Eén van de, sinds 2011, jaarlijks terugkomende hoogtepunten is het bridge-uitstapje. De Eiffel (Seemöwe), Venray (Asteria), Kalkar (Wunderland) en Epen (het Inkelshoes), zijn plaatsen om met veel plezier aan terug te denken.

Uiteraard neemt (lang) niet iedereen deel, (30-40 leden) maar het enthousiasme en plezier is er niet minder om.



Activiteiten – comité

Een van de belangrijkste interne commissies bij Bronsbeek is het Activiteiten-comité, bestaande uit Nel Hoog Antink, Rikie Huisman, Theo Tilmans, Tilly Beckers en Julie van de Meer.

Bij elke bijzondere gelegenheid (Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook de Wild- en wijndrive) verzorgen de leden van dit clubje de prijzentafel en de gezellige entourage. Tilly houdt alle verjaardagen bij en zorgt dat de leden die een kroonjaar te vieren hebben (55, 60, 65 etc.) een gelukwens van de club ontvangen. Julie besteedt haar aandacht aan de zieke leden en zorgt dat deze niet vergeten worden.



Het oudste lid van BC Bronsbeek

José Leers is al jaren ons oudste lid. Ze kwam 2 jaar later dan Ilse bij de club, maar is zelf 10 jaar ouder, inmiddels 95. Ze had een groot feest gepland ter gelegenheid van haar verjaardag in juni jl., maar corona gooide roet in het eten. Ook uitstel naar augustus mocht niet baten. Met de voor haar typische glimlach om de lippen, mompelt ze: "Dan zal ik het nog een jaar moeten volhouden, er zit niks anders op".



Langzaam beginnen de herinneringen uit de begintijd van de club naar boven te borrelen. Ze noemt daarbij namen, die niet altijd bekend in de oren klinken, maar de situaties die ze daarbij schildert, zijn van alledag. Zoals echtparen die vechtparen worden aan de bridgetafel. In die tijd was het vaak de man die domineerde aan tafel, spelend met een "bibberend" vrouwtje. Bij sommige dames was dat zó erg, dat ze een pilletje van de huisarts nodig hadden om de avond te doorstaan. De huisarts vroeg aan José dan, wat er nou zo leuk aan bridgen was.

José heeft in Welten bridgeles gehad zo rond 1975. BC Treebeek was haar eerste club. Toen was er nog sprake van een strenge ballotage. Ze mocht eerst een avondje naar de club komen en achter iemand zitten om mee te kijken. Na afloop van de avond werd haar meegedeeld, dat ze lid mocht worden. Haar eerste partner was Mia Boon. Na Mia kwamen nog een reeks anderen waaronder Thei van den Aarsen en Mia Peters. Rond 2000 wilde Raymond Hill met haar bridgen en daar heeft ze tot zijn overlijden mee gespeeld. De laatste jaren speelt ze op donderdag met Anneke de Boer en op dinsdag met Beppie Bodelier.

Menig bridgereisje heeft ze gemaakt met Dekker Bridge en met van Oppen. Ook met de reisjes van de club, gaat José als het enigszins kan graag mee. Raymond hield sowieso van reizen. Thailand, Slovenie, naar allerlei exotische bestemmingen en natuurlijk regelmatig naar Las Vegas. Met zijn veteranenpetje op, wist hij daar regelmatig wat te winnen.

Aan de bridgetafel werd ook af en toe gewonnen. Zoals de eerste Brunssumse bridgekampioenschappen, waarbij José aan de allerlaatste tafel een slemmetje uitbiedt en zo haar tegenstanders (Fred & Toon) naar de tweede plaats verwijst.

Daar kan ze nu nog van nagenieten!



Meer dan 40 jaar lid!

“Clubicoon” **Ilse Heimplaetzer** wordt dit jaar 85. Meer dan de helft van die 85 jaren is ze al lid van onze vereniging. Ze is daarmee het langste lid van onze club. Bridgen heeft ze geleerd van haar toenmalige man, die al jaren lid was van BC Treebeek, zoals we toen nog heetten, en op een dag tegen haar zei: “We hebben Sinterklaasdrive morgen en komen een man tekort. Wil je invallen? We spelen samen. Je hoeft niks te doen, alleen te passen”. Zo gezegd, zo gedaan. Het verhaal wil, dat ze eerste werden. Een echte Sinterklaasavond, zozegd.



Pratend met Ilse, rollen de namen van oud-leden als vanzelf over tafel: in 't Veld, Daemen, Kitty Wamper, Nelly Melssen, Miep Schumacher, Smeresnic, van den Aarssen. Met Thei (van den Aarssen) heeft ze jarenlang gespeeld. Een speciaal systeem, weten we ons nog wel te herinneren. Thei werd elke donderdag door Ilse gehaald en gebracht. Dan kon hij een borreltje nemen. Ilse weet nog als de dag van gisteren, dat een van de tegenstanders op een avond de euvele moed had om een opmerking daarover te maken; “Weet jouw vrouw wel hoeveel jij op zo'n avond zuipt?” Waarop Thei zei: “Wees jij maar blij dat je een vrouw bent, anders was je nu zó door het raam naar buiten gegaan!”. Na het overlijden van Thei speelt Ilse nu al weer enkele jaren met Dick Pol.

Ook toen Ilse in die jaren verhuisde naar Maasmechelen en Maaseik, bleef ze lid van de vereniging. Ze kwam dan met de auto naar Brunssum. Ook in het weekend bleef ze naar Brunssum komen, o.a. om de kapper te bezoeken. Ze versleet daarbij in 1,5 jaar tijd maar liefst 3 auto's, omdat ze twee keer een ongeval op de snelweg kreeg.

Onze club maakte vroeger ook al uitstapjes, ook naar het buitenland, zelfs een keer naar Zwitserland. Ilse was dan graag van de partij. Ook de laatste jaren is ze regelmatig meegegaan, o.a. naar de Eifel en naar het Inkelshoes in Epen.. Competitie spelen in het district heeft ze ook nog jaren gedaan, paren én viertallen In Heerlen en Maastricht. Dat trekt allang niet meer.

Ze wil wel graag serieus bridgen, maar het gaat toch nog meer om de gezelligheid, iets wat ze nu nog het meeste mist in deze coronatijd.



Van Melick *keurslager*

Hoofdstraat 78
6432 GG Hoensbroek



Hagedoren
De Echte Bakker

Peter Hagedoren

Hommerterweg 119
6431 ET Hoensbroek
Tel 045-521 26 60
Mob 06-51 09 96 94
peter@hagedoren.nl
www.hagedoren.nl



Corona

Halverwege maart 2020 gebeurde er iets, dat ons nog nooit was overkomen: De coronapandemie overviel de wereld en nam zulke grote proporties aan, dat bridgen niet langer mogelijk was. De club week uit naar online bridgen op Stepbridge. Op 7 april speelden we daar de eerste bridge-middag. Al snel werd ook de donderdagavond hieraan toegevoegd. In totaal nemen ca. 90 leden hieraan deel.

Het ziet er niet naar uit, dat we dit jaar nog massaal aan de bridgetafel kunnen/ willen zitten. In elk geval niet zoals de club gewend is: met 120 mensen in de zaal op donderdagavond, laat staan met z'n allen vergaderen. En, wat nog erger is, ook de viering van ons 75-jarig jubileum wordt noodgedwongen uitgesteld tot volgend jaar. Inmiddels is wel weer gestart met fysiek bridgen, maar dan op zeer beperkte schaal (maximaal 32 personen).

1,5 meter afstand!?

Er is een speciaal wisselschema voor 32 personen, waarbij er rekening mee wordt gehouden, dat bij het wisselen, personen 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen:



Brikke Oave
Cultureel Centrum & Grandcafé

Daams - Erven een legendarisch duo sinds jaar en dag.



Jacques Daams
minstens 20 jaar lid van onze club actief en o.a.
initiatiefnemer van de Casanovacup

John Erven
bijna 30 jaar bij onze club en jarenlang bestuurslid.

Jacques leerde ongeveer tegelijkertijd met de oprichting van onze club (rond 1945 dus) al bridgen. Hij kreeg het als het ware met de paplepel ingegoten. Bij hem thuis werd volop gebridged. En dus moest hij als kind al regelmatig invallen. Toen hij medicijnen ging studeren maakte hij nog deel uit van het Nijmeegse viertal dat deelnam aan de Nederlandse Studenten bridgekampioenschappen. Ze werden tweede van Nederland.

John leerde bridgen op het IJsselmeer. In de 80-er jaren. Als er niet gezeild kon worden, werd er gebridged. Drie mannen die al konden bridgen en John. Met een spiekbriefje. Zo leerde je dat nog in die tijd, al doende. John speelde eerst bij Coriovallum in Heerlen met een collega van KPN, Jos van Alphen, maar stapte na een aantal jaren over naar Bronsbeek. Hij heeft met Jos ook competitie gespeeld en zelfs een keer deelgenomen aan het Europees kampioenschap bedrijvenbridge.

Jacques & John bridgen al zo'n 20 jaar samen. Altijd in de A-lijn bij de club. Ook hebben ze samen meegedaan aan de districtskampioenschappen. Voor Jacques was de lol er af, toen hij merkte dat er op een avond tegenstanders waren, die op het toilet de spellen aan het doornemen waren! Ze speelden op dat moment in de eerste klasse, maar Jacques had er acuut geen zin meer in.

Samen hebben ze ook in de finale Ruitenboer gestaan in Utrecht. Aan het eind van de middag, vóór de laatste 2 spellen komt er een tussenstand. Ze staan bovenaan. Wie dat weleens heeft gedaan, weet hoe dat gaat. De fotograaf en de verslaggever bewegen zich in de laatste ronde naar de tafel met de vermoedelijke kampioenen. De druk wordt opgevoerd. Deze middag schuiven ze bij John & Jacques aan. Jacques heeft bij het allerlaatste spel 7 klavers in handen, 4 schoppen, 1 harten en 1 ruiten. De keuze is ; óf de tegenstander doubleren óf 5 klaver bieden. Doublet had goud opgeleverd en dus de eerste plaats. U raadt het al: helaas. Ze werden derde, wat op zich toch ook een hele mooie prestatie is.

Beiden bridgen op maandagmiddag ook bij de mannenclub op de golfbaan (waar ze nog wel wat extra leden kunnen gebruiken, aanmelden bij Jacques☺).

Corona dwingt je thuis te blijven. Je ziet maar weinig mensen. Je kan niet normaal naar het buitenland op vakantie en je mist het bridgen.

“Een mooie grote gezellige club” is hun beider oordeel over Bronsbeek. “Bar gezellig”, zegt John.



Bridgen kun je leren, vraag maar aan Julie

Aan wie ook weer? Aan Julie van der Meer. Julie hoort bij de groep “Denken & Doen”-ers van het eerste uur. Zij kreeg een brief van de Gemeente met de vraag of bridgen niks voor haar was. Nu had ze weleens gehoord, dat er bij bridgen niet gepraat en niet gefoeteld mocht worden en dat leek haar een verademing bij wat ze zo om haar heen aan kaartspellen had gezien. Zelf had ze nog nooit een kaart aangeraakt. Ze meldde zich als 16^{de} aan en kwam in de dinsdagmorgen groep terecht met gezellige, gemoedelijke vooral geduldige mensen



Daar kreeg ze beetje bij beetje het bridgen onder de knie. De eerste tijd speelde ze met Nelly Frelih. Het spelletje beviel haar zo goed, dat ze in september al samen met Nelly meeding op bridge-reisje naar de Eifel. En dat typeert Julie wel een beetje: bang is ze nooit geweest. Zo bood ze al 6 harten, met 27 punten in handen vóórdat slem in de les aan de orde was geweest en ging ze al snel samen met Nelly naar Utrecht, om het op te nemen tegen Denken & Doeners van heel Nederland. In het begin waren de resultaten nog niet zo geweldig, maar “keep smiling” en volhouden was het devies.

Wat haar vooral stimuleerde was de grote groep nieuwe leuke contacten die ze op deze manier opdeed. Natuurlijk zijn er in zo'n grote groep bridgers als bij onze club een aantal mensen met wie het minder klikt, maar met het overgrote deel kan ze goed overweg.

Als actief lid van het Activiteitencomité, houdt ze, behalve dat ze druk is met het opsieren van de verschillende feestdrives, contact met de zieke leden van de club en zorgt ze voor een kaartje namens de club. Soms wordt ze zelf verrast, bijvoorbeeld toen ze op haar 70^e verjaardag een serenade kreeg van Paula & Wim Halmans (ons “huisorkest”).

Vaak komen de verrassingen van háár kant. Zo kwam ze bijvoorbeeld spontaan met een stapel wafels bij de allereerste einddrive van de cursus en regelde ze vorig jaar een bridge-kraampje midden in de Albert Heijn. Hoe het verder met de bridgeprestaties is gegaan?

Vlak voor de corona-break hebben zij en Frieda Kordik, met wie ze na Nelly en Theo Busser al weer jaren speelt, in de clubcompetitie promotie naar de B-lijn afgedwongen. Buiten de club is Julie met Frans Ausems twee keer 2^e geworden in het district (waaronder de gemengde parendrive) en heeft ze met Hennyk Kirpenstein de sinterklaasdrive van BC 't Roadhoes gewonnen.

Intussen heeft ze zich Stepbridge eigen weten te maken en speelt ze 2x per week met wisselend succes mee op internet, maar, zoals wij allemaal, mist ze door corona ontzettend de contacten.



Onze Bridge-meester

Fred Ermers is een van de vele mensen, die briden heeft geleerd via de AVRO bridgecursus op televisie. In 1984, alweer 36 jaar geleden. Na de eerste paar maanden ging hij met zijn buurman, Toon Pierik, die geen tijd had om tv te kijken, maar dezelfde cursus volgde uit een bijgeleverd boekje, voor de eerste keer naar een oudejaarsdrive op Heerlerbaan. Fred opent 2 harten (sterk in die tijd). Toon wist niet meer wat het betekende en paste! Er zat 6 harten in!



Na enkele jaren bij BC Geleen, kwam Fred in 1999 bij BC Bronsbeek terecht en gaat daar eerst spelen met Ger Roeleven en vervolgens met Toon Oude Wolbers. Tussen deze twee klikte het dusdanig dat ze jarenlang (tot 2008) de ranglijst bij onze club aanvoerden.

Een leuke herinnering voor beiden uit die tijd is, dat Piet Leijten zich na hun eerste clubkampioenschap liet ontvallen, dat ze "puur geluk" hadden gehad. Waarop er onmiddellijk gewed werd, met een (50 liter) vat bier als inzet, dat Fred & Toon ook de komende 2 jaren het clubkampioenschap zouden behalen. Wat wonderwel lukte en Piet over de brug moest komen (en ook kwam). "Wonderwel", want op de laatste avond moest 20% méér worden gescoord dan de concurrentie. Het duo scoorde 71% en sleepte ook het derde clubkampioenschap binnen. Het bier smaakte prima. In het district wisten ze de hoofdklasse te bereiken.

Later bij de Mijnstreek lukte het Fred met zijn huidige partner Theo van der Putten te promoveren naar de tweede divisie. Omdat hier uitsluitend op zaterdag én zondag wordt gespeeld hebben ze afgezien van verdere deelname en is het bij af en toe invallen dáár gebleven.

Wat een beetje uit de bridgepraktijk lijkt te verdwijnen is de "psyche". Fred was daar altijd een liefhebber van. Hij keek daarbij uiteraard wél tegen wie hij dat deed. Zo opende Fred tegen een betere bridger, met 2 kleine schoppentjes in handen en 3 schamele puntjes, 1 schoppen! De tegenstander had 6 schoppen en 20 punten, komt er niet meer uit en eindigt in 4 harten contract. Het hele veld zit in 6 schoppen.

Sinds 2004 is Fred bridgedocent. Gedurende 10 jaar daarvoor heeft hij Minibridge gegeven op de basisschool in Treebeek. Regelmatig geassisteerd door clubgenoten, waaronder o.a. Piet Leijten en Hennyk Kirpenstein.

In oktober 2011 gaat Fred, in dienst bij de Gemeente, "in de baas zijn tijd" het project "Denken & Doen" trekken, wat voor de club een zegen was. Alleen de eerste twee jaar werd dit gesubsidieerd, maar de Gemeente was bereid ook de drie jaar daarna, tot Fred met pensioen ging, haar medewerking te verlenen.

Behalve vervolgcursussen begon Fred regelmatig weer een beginnersclub en vaak met een andere methode. De eerste beginnerscursus met "Startersbridge" en Berry Westra. Daarna Barendregt en nu Start met Bridge. De laatste methode heeft zijn voorkeur, vooral omdat er een oefenboek bij hoort, waardoor de stof beter eigen gemaakt wordt.

Tip van Fred: Gebruik zo weinig mogelijk conventies. Goed leren afspelen en tegenspelen is veel belangrijker!



BROUWER & ZN
VLEESWAREN
JAN PIETER BROUWER
directeur

Kissel 57 - 59
6416 AA Heerlen

Tel. : 045 - 572 52 50
Fax : 045 - 572 37 85
Mobiel : 06 - 531 862 29

Administratiekantoor

Kijk in de Vegte B.V.

In den Daal 34, 6438JM OIRSBEEK

Uit het fotoarchief !



Actuele Ledenlijst 2020

Dré Adams	Ank Gales	Roel Koops	Ger Roeleven
Ans Adams	Francie Gerrits	Frieda Kordik	Albert Roelfsema
José Angel	Ger Geursen	Ton Koster	Wies Rogge
Marion Baetens	Jan van Gils	John Kox	Lex Romein
Tiny Balk-Habets	Eef Go	Karin Krawiec	Jos Römken
Tilly Beckers	Rob Godderij	Marijke Leenders	Leny de Rouw
Enny Bellen	Wil Godderij	Tiny Leers	Theo Rutten
Ron van den Bergh	Hans Godderij	José Leers	Marjan Rutten
Beppie Bodelier	Karin Goevaers	Ellis Leon	Henk Sangen
Anneke de Boer	Bertie Goossens	Gemma van Lier	Wim Satijn
Corrie Boersma	Frans Goossens	Andre Linssen	Ine Savelsberg
Piet Boersma	Jet Gosink	Truus Linssen	Tiny Scheffer
Alice Boesten	Freek Groenewegen	Thei Loo	Wiel Schillings
Ben Boesveld	Mia Gubbels	Jan Lutke Schipholt	Jeannie Schillings
José Boesveld	Niek van Haaren	Carla Luyten	Sonja Schols
Harry Bos	Paula Halmans	Leny Meelkop	Monika Scholten
Jan van den Brand	Rim Hamers	Julie van der Meer	André Seerden
Marianne van Bree	Marij Havenith	Jacqui van Melik	Henny Seerden
Jan Pieter Brouwer	Ilse Heimplaetze	John Melssen	Truus Slegers
Gerard Brouwers	Paula Hennen	Gertie Melssen	Adje Smits
Astrid Brouwers	Els Herings	Zef Mengelers	Gré Stokvis
Theo Busser	Elly van Herp	Harry Mertens	Cynthia Suhanto
Jan Christiani	Jolanda Heutz	Jeanny Mertens	Lygia Tijdeman
Annie Cuijpers	Nick Hoenen	Carla Moonen	Theo Tilmans
Jacq Daams	Anny Hoenen	Hubert Moonen	Dick Trum
Jeanny Dautzenberg	Paul van Hoften	Marianne Mulders	Hennie Trum
Harrie Deckers	Barbara Holmes	Richard Neissen	Henk van der Veeke
Els Deckers	Nel Hoog Antink	Jan Nurmohamed	Mia op het Veld
Martien Diekema	Luus van den Hout	Corrie Nurmohamed	Jack van der Vorst
Ria Diekema	Carin Hubers	Toon Oude Wolbers	Anita van der Vorst
Harrie Dols	Rikie Huisman	Henriëtte Pagen	Ger Vrouwenraets
Anneke Dols	Ruud Hulshof	Wil Pennings	Karin Weide
Alwin Dongen	Math Hupperetz	Jose Petri	Irene Weinberg
Riet Dongen	Herman Janssen	Toon Pierik	Rob van Wel
Hub Duisings	Lies Janssen	Joke Pierik	Frits Widdershoven
Theo Echternach	Lenie Janssen	Mia Pirson	Miep Wiertz
Fred Ermers	Mathilde Jasker	Dick Pol	Mariet Willems
John Erven	Bert de Jong	Elly Pol	Eveline Willemsen
Rud van Es	Jos Kerens	Freek Posthuma	Marijke Winckels
Antoinette Ewald	Eddy Kersemakers	Jeanne Potgieter	Michel Winckels
Iris Fontaness	Jan van Kessel	Aggie Potma	Jo Zaad
Piet Franssen	Ineke Ketelaar	Mirjam Potma	Miny Zaad
Mia Franssen	Simon Keulen	Roelie Pronk	Rietje Zenden
Jo Frehen	Ria Keulen	Theo van der Putten	Harry Zuidervaart
Hans Frohn	Jan Kicken	Roel van Reenen	

Tenslotte

Veertien maanden geleden, bij onze laatste algemene ledenvergadering, spraken we de wens uit, dat 2020 een spetterend jubileumjaar zou mogen worden.

Een jubileumcomité onder leiding van Henk Sangen begon met ambitieuze plannen om hier vorm aan te geven. Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. "Spetteren" ligt inmiddels uitermate gevoelig en moet zo veel mogelijk vermeden worden. Anders gezegd: corona heeft alle mooie ideeën om zeep geholpen.

Toch wil ik hierbij Henk en al die leden, die zich ingespannen hebben om er een gedenkwaardig jubileum van te maken, graag hartelijk bedanken.

Wie ik in dit verband nog met name wil noemen is Jeanne Potgieter, die zich erg veel moeite heeft getroost om sponsors voor het evenement binnen te halen.

En uiteraard de begunstigers, vrienden en sponsors zelf: hartelijk dank voor uw bijdragen.

De tweede golf, waar me intussen mee te maken lijken te hebben, maakt ons er pijnlijk van bewust, dat we dit jaar niet meer op een feestje hoeven te rekenen. Dat stellen we uit tot betere tijden.

Wat nog rest is dit document, als teken van hoop in deze mistroostige tijd.
Maar: heb vertrouwen, blijf gezond, we shall overcome.

Toon Oude Wolbers,
voorzitter.



Dank aan alle adverteerders, begunstigers en vrienden!

Sponsors en Begunstigers

Peter Laven, Spiro Clean Ventilatie

Harry Zuidervaart, Notaris

Evelien Roeleven, Advocaat

Meels Antiek & Design

Naanhof

Ralf Trafas, makelaar

Randy Stofberg Fysio

Kupers Reisinfo

Jan Pieter Brouwers & Zn

Fysio van Laar

Jouw Marktkraam, Hoensbroek

Peter Hagedoren

Amicitia, Hoensbroek

't Smulhuis

Restaurant Zaartje, Heerlen

Van Melick, Hoensbroek

Gemeente Brunssum

Brikke Oave

Vrienden van BC Bronsbeek

IJssalon Oberije

Parfumerie Evert Poelman

Eric van Kan

Auto Theo Hamers

Anita & Henk Mevissen

José Leers

Sonja Huidverzorging

Friture van de Broek

Grieks Restaurant Byzantium

Kijk op de Vegte

Lygia Tijdeman

Jos Jaskier

